

22 november 2024

In memoriam



Toen ons moeder, **Tine Whyte-Tjin-A-Sioe**, een jaar geleden plots overleed, waren we sprake-loos. En dat zijn we eigenlijk nog steeds. We proberen nog steeds te vatten wat ze heeft moeten doormaken die dag. Er gaat geen dag voorbij dat wij niet aan haar denken. Vandaar een klein berichtje, verzameld uit diverse woordenboeken, om haar, zoals ze voor ons was, te gedenken

Mama, voor ons ben jij altijd de meest geweldige, sterke, liefdevolle en heldhaftige vrouw die we ooit zullen kennen; De vrouw die vanaf onze geboorte onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden en altijd voor ons heeft klaar gestaan; Een persoon die het werk van honderd doet zonder daarvoor betaald te worden; Een persoon die de plek van alle anderen kan innemen, maar niemand anders kan haar plek innemen.

In dankbare herinnering aan alles wat moeder Tine voor ons is geweest

Robert (Andrew namens hem), Lucien, Melinda en Raimy Whyte.

*In the blink of an eye everything can change.
So make the most with those who mean the most.*