

Psalm 23:

De Heere is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij zachtjes
aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel;
Hij leidt mij in het spoor
der gerechtigheid,
om Zijns Naams wil.

Al ging ik ook in een dal
der schaduw des doods,
ik zou geen kwaad vrezen,
want Gij zijt met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe
voor mijn aangezicht,
tegenover mijn tegenpartijders;
Gij maakt mijn hoofd vet
met olie, mijn beker is
overvloeiende.

Immers zullen mij het goede
en de weldadigheid volgen
al de dagen mijns levens;
en ik zal in het huis des
HEEREN blijven in lengte
van dagen.

soab:

we know government.

Het Raad van Toezicht, de Directie en het Personeel van
SOAB hebben met verdriet kennisgenomen van
het overlijden van

Irene Ivonne Margaretha Stüger – Lo-A-Njoe

moeder van lid van onze Raad van Toezicht
Mauréen Merite – Stüger en echtgenote van onze
voormalige lid van Raad van Toezicht Franklin Stüger.

Wij wensen Mauréen, Franklin en hun familie veel
sterkte toe met het verwerken van dit groot verlies.