

*Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  
maar de grootste daarvan is de liefde.*

*1 Korintiërs 13*

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en de mooie herinneringen, maken wij, Mery en Sander, het overlijden bekend van onze geliefde echtgenoot en vader

**Jos de Kok**

\*Nuenen 23-12-1954 †Curaçao 06-09-2023

Conform de wens van Jos heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Voor zijn zielerust bidden wij op **16-09-2023 in de kerk van Sta Rosa de Lima om 18.30 uur.**

